

Paul Blyweert, *De katholieke Vlaamse jongensbonden in Zuid-Brabant*, Beersel, Heemkundig Genootschap “Van Witthem”, 2022, 100 pp.



Nadat psycholoog-pedaagoo Paul Blyweert in nummer 82 van *En het dorp zal duren...* Trimestriël tijdschrift van het heemkundig genootschap “van witthem” Beersel de geschiedenis van De katholieke Vlaamse meisjesbonden in Zuid-Brabant tijdens het interbellum in kaart bracht (WT, 2019/4),

deed hij eerder dit jaar hetzelfde voor De katholieke Vlaamse jongensbonden in Zuid-Brabant in het nummer 93 (januari-maart

2022) van dat regionaal-historisch blad. De inmiddels 85-jarige auteur schetst met veel empathie en vooral met uitvoerige transcripties uit de verslagboeken de krachtlijnen van de werking van de Vlaamsgezinde katholieke studentenbonden in Alseberg, Buizingen, Dworp, Huizingen, Lot, Ruisbroek en Sint-Genesius-Rode tussen het einde van de Eerste en dat van de Tweede Wereldoorlog, een periode waarin deze plaatselijke jeugdgroepen uit zijn geboortestreek overgingen naar de Katholieke Studentenactie (KSA), nadat het Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond (AKVS) in de jaren 1930 ten onder was gegaan.

Het is een stukje microgeschiedenis over vergaderingen, spreekbeurten, bedevaarten, uitstappen en toneelopvoeringen die tot doel hadden bij te dragen tot de menselijke en katholieke-Vlaamse vorming van de studenten-leden. Zoals blijkt uit de korte biografische notities van de bestuursleden die Blyweert in zijn descriptieve maar nauwelijks synthetiserende brochure opneemt, werden sommigen van hen – behalve priester, missionaris of kloosterling – geneesheer, ambtenaar of ondernemer en combineerde enkelen hun beroepsloopbaan met een bescheiden politieke carrière. De katholieke jongensbonden in Zuid-Brabant bevestigt en illustreert het beeld van de doelstellingen en het activiteitenprogramma van de katholieke Vlaamse studentenbeweging dat bekend is uit de algemene historische literatuur.

NICO VAN CAMPENHOUT