

*Jaarboek Joris Van Severen, 26*, Ieper, Studiecentrum Joris Van Severen, 2022, 208 pp., ISBN 9789076057276.

Hier verschijnt, als vervolg op *Jaarboek 25*, het tweede deel van Romain Vanlandschoots artikel *Joris van Severen 8 mei 1927 - 26 mei 1929*. Het gaat over de intense onderhandelingen tussen de regionale Vlaams-nationalistische groeperingen om tot één gemeenschappelijke partij te

komen. Ze *“leverden een keiharde Van Severen op, die geen duimbreed toefaf en steeds meer zelfzeker naar zijn eigen ‘systeem’ toewerkte”*, namelijk naar een partij van het fascistische type. Een akkoord zonder Van Severen was onmogelijk, omdat zijn West-Vlaanderen niet kon gemist worden. Maar de andere onmisbare was Het Vlaamse Front in Antwerpen, dat de weg naar het fascisme niet op wou. Dus ging het verder in het uiteenvallen van de beweging *“waarvan Joris van Severen moedwillig in maart 1923 het afbraakproces was begonnen”*.

Ruud Bruijns belicht de opvallende figuur van Gerard van der Horst, die jarenlang de functie bekleedde van secretaris van het Verdinaso in Nederland. Niet alleen onder katholieken zoals Van der Horst werden in Nederland sympathisanten van het Verdinaso gevonden. Henk Tijssen bespreekt *De (vijf) Hier Dinaso!-lezers onder hervormde predikanten in de noordelijke Nederlanden*. Die



abonnees doken op in 1934 toen 119 predikanten protesteerden tegen het verbod voor ambtenaren om lid te zijn van de NSB, de Nationaal-Socialistische Beweging van Anton Mussert, temeer daar de socialistische SDAP “buiten schot kon blijven”, ja zelfs “vrijuit ontrolde rode vanen op onze vaderlandse straten” werden toegelaten.

In *Over de rol van Jef François in 1940-1941* deelt Maurits Cailliau een interview mee, dat die commandant van de Dietse Militie in 1983 gegeven heeft. Belangwekkend zijn de documenten over het akkoord dat tussen het Verdinaso en het Nationaal Legioen werd gesloten op 24 juli 1940.

De meest uitvoerige bijdrage in dit Jaarboek is die van Hans Nelis over *Het gedachtegoed van een neo-Dinaso-beweging. De Dietse Solidaristische Beweging (DSB)*. Die werd gesticht in 1969 en gaf gedurende tien jaar tekenen van leven.

LODE WILS