

Machteld SOHIER en Romain VAN LANDSCHOOT, „Meester” *Emiel Butaye 1882-1953*, z.p., 1983, 56 pp.

In 1983 werd te Watou hulde gebracht aan de nagedachtenis van de nationalistische volksvertegenwoordiger voor Ieper, Butaye. Het huldecomité en Davidsfonds IJzerweelde hebben de uitgave bezorgd van een brochure, waarin een „levensschets” van 35 bladzijden voorkomt, plus tien bladzijden illustratie.

„Meester” Butaye was een onderwijzer en landmeter in Watou bij Poperinge, die aan flamingantische culturele werking deed. Hij werd gemobiliseerd als brancardier in 1916, werd slachtoffer van een gasaaval en zou na de oorlog wegens een aandoening van de luchtwegen het onderwijs voorgoed moeten verlaten. Dan stelde hij zich ten dienste van de oud-strijders, binnen en buiten de V.O.S., en hij propageerde de Frontpartij. In 1921 trad hij in de gemeenteraad en in de kamer, waarvoor hij het quorum haalde dat in 1919 niet bereikt was, zodat hij nog een tweede verkozene voor West-Vlaanderen

meesleepte, namelijk Joris Van Severen in Roeselare-Tielt.

De „brave”, vrome Meester Butaye was gekozen voor de „Soldatenpartij” en hield zich niet met politiek bezig, maar legde zich met grote ijver toe op dienstbetoon en op het bepleiten in de kamer van de noden van zijn arrondissement en zijn mensen. Hij haalde ongeveer 30 % van de stemmen in zijn arrondissement en bracht zijn partij in de gemeenteraad dicht bij de absolute meerderheid.

Toen kwam de tweede wereldoorlog. „Emiel Butaye, die tot 10 mei 1940 een trouw VNV-er was, hield zich nu politiek op de vlakte. Het zou niet mogen baten. In de eerste dagen van september 1944 ...”. Op 16 september werd hij geïnterneerd in Sint-Kruis, in april 1945 vrijgelaten, mits hij beloofde het arrondissement te verlaten ; hij verloor evenwel zijn burgerrechten „als lid van het VNV onder de oorlog”. Meer vernemen we niet over Butaye tijdens de vier jaar van de bezetting, ook niet hoe hij aan de kost gekomen was na de inhouding van de parlementaire vergoeding. Hij vestigde zich te Gent, waar hij in 1953 overleed.

Een beminnelijk en pretentieloos boekje over een beminnelijk en pretentieloos man.

L. WILS