

Romain VANLANDSCHOOT, *Joris Lannoo. Drukker en uitgever voor Vlaanderen 1891-1971*. Tielt-Weesp, Lannoo, 1984. 256 p., ill., BF 690.-

In de *Standaard der Letteren* van 1-2 december 1984 noemt Guido Vanhoof B. Pelckmans van DNB „de enige overlevende van de grote generatie (van Vlaamse uitgevers): Maurits De Meyere van Standaard-Boekhandel, Eugeen De Bock van De Sikkell, vader Lannoo”. In 1984 was het 75 jaar geleden dat bakker Jozef Lannoo in Tielt met een drukkerij begon en zijn beide zonen Joris en Raf de eerste brieven van de zaak ondertekenden. Vader Lannoo heeft tot 1954 het bedrijf, dat intussen tot een van onze stevigste uitgevershuizen is uitgegroeid, geleid en is in 1971 gestorven.

Ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan van het uitgevershuis heeft Romain Vanlandschoot een levensbeschrijving van deze „drukker en uitgever voor Vlaanderen” geschreven, die vanuit een katholiek en Vlaams idealisme een bedrijf met een eigen stempel en een eigen zending in het Nederlandse uitgeverslandschap heeft opgebouwd. Vanlandschoots boek bevat de levensloop van de stichter in al zijn aspecten en is daarom, o.a. door het vele materiaal dat hier verwerkt is tot een boeiend en nooit vermoeiend verhaal, van eminente betekenis voor de geschiedenis van de Vlaamse Beweging. Daar Lannoo lid is geweest van de Vlaamse Studentenbeweging, als soldaat die het tot officier bracht, deelnam aan de frontbeweging en na het einde van de oorlog een niet onbelangrijke rol gespeeld heeft in het politieke en sociale leven van West-Vlaanderen als fronter, als lokaal en provinciaal politicus, als lid van het IJzerbedevaartkomitee, als aanhanger van Joris van Severen, is het rijk gedocumenteerde en op grondige bronnenstudie steunend boek van Vanlandschoot een echte „Fundgrube” voor de geschiedenis van de Vlaamse Beweging tussen 1900 en 1940. Vanlandschoot, zonder twijfel de beste kenner van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd in de provincie West-Vlaanderen, behandelt het leven en de Vlaams-nationale activiteiten van Lannoo tegen een brede achtergrond. Vanzelfsprekend bevat dit boek ook belangrijke gegevens voor de geschiedenis van de Vlaamse literatuur (Verschaeve, Streuvels, De Lille) en met name voor de ontwikkeling van het drukkers- en uitgeversbedrijf in Vlaanderen. Een opmerkelijk monument voor een interessante en merkwaaardige persoonlijkheid en een groot en verdienstvol Vlaming.

G. DE SMET