

Eresaluut aan Ger Schmook (Speciale aflevering van *Bibliothekkunde*, nr. 36, 1986, 123 pp., ill.).

Verzamelbundel van de hand van oude medewerkers en vrienden uit de Antwerpse kring rond het A.M.V.C. en de S.B., opgevat als een reeks artikelen die de diverse facetten van de werkzaamheid en de belangstelling van de op 5 juli 1985 overleden grote specialist in de 19de eeuw en het bibliotheekwezen belichten, en een reeks korte getuigenissen. Haalt men uit deze laatste betrekkelijk weinig nieuws, dan belichten ze wel door hun warme toon en occasioneel signaleren van gebeurtenissen en anecdotes uitstekend de mens, de geleerde en de vriend. De artikelen ervoor hebben uiteraard meer niveau en meer diepgang, omdat ze ons een blik gunnen in jeugd, opleiding en leven, of omdat ze de relatie van Schmook met het A.M.V.C. en de S.B., met het openbaar bibliotheekwezen, met de V.B.V.B., de jeugdliteratuur, de muziek en de studie van literatuur en Vlaamse Beweging in de 19de eeuw geven. Een ineditum, Schmooks laatste tekst: *Indrukken en bedenkingen uit het Middelheimziekenhuis*, enkele dagen vóór zijn dood geschreven, heeft een ontroerende waarde en tekent ons de onvermoeibaar schrijvende en nuchtere observator ten voeten uit.

Wie Schmook heeft gekend dient dit boekje beslist te lezen.

A. Deprez



uitgeverij

de nederlanden

heelnederlandse uitgeverij

Kruishofstraat 16, 2020 Antwerpen,

Telefoon: (03) 238 56 87

NIEUW IN 1987!

- Mark Vanvaeck, *'t Pallieterke van Bruno de Winter, 1945-1955*. Ill, 152 blz. Gen, 750,-; geb, 850,- (al verschenen)
 - P.J. Verstraete en K. Barrezele, *Vlaamse Portretten, deel 2*. Ill, ± 160 blz. Gen, 350,- (najaar 1987)
- Vraaggesprekken met Jozef van Overstraeten, Marc Boey, Staf Vermeire, Daniël Merlevede, Jetje Claessen, Luc Delafortrie en Bert Peleman.