

Bert VAN BOGHOUT, *Mijn collaboratie en repressie*. Were Di VZW (Antwerpen 1988), 112 blz.

Dit stuk „belijdenisliteratuur” van een Antwerpenaar uit een liberale en Belgischgezinde burgerfamilie, die aan de Stedelijke Normaalschool Vlaams- en Dietsgezind werd, in de extreme collaboratie verzeilde en na de repressie de zijde koos van Nieuw-Rechts, is historisch vooral interessant wegens het feit dat hier toegegeven wordt dat in 1939—1940 „defaitistische” pamfletten werden verspreid in het Belgische leger en vanwege de lange uiteenzetting over ontstaan en geschiedenis van de „Dietse”, later „Volkse Opvoedkundige Beweging”, die in 1937 door enkele Antwerpse idealistische normalisten, leerlingen o.a. van Rob. van Roosbroeck, werd gesticht en zich kon verheugen in het patroonschap van niemand minder dan Roza De Guchtanaere. Zij gaven een tijdschrift uit en stichtten in 1942 in Antwerpen de Vlaamse School, die later tegen de zin van de stichters door de DeVlag en de HJ-Vlaanderen werd overgenomen. Ingebed in een persoonlijk beschreven mensenleven, is dit relaas even interessant als de wetenschappelijke behandeling van de D.O.B. door K. De Clerck in het feestalbum voor M.L. Van Herreweghe: *Scientia Paedagogica Experimentalis XXV*, 2, 1988, pp. 258-266.