

Marcel BOTS, *Beknopte Geschiedenis van de Liberale Partij*, Gent, Liberaal Archief, 1989, 68 blz., 200 B.Fr.

Historische essays die zich richten tot een ruim publiek, verdienen eigenlijk altijd een recensie. Zeker als ze het kwaliteitspeil halen dat Marcel Bots bereikt in zijn *Beknopte Geschiedenis van de Liberale Partij*.

Een uitgesproken sympathie voor de liberale ideologie vormt voor de auteur geen hinderpaal om de hoofdlijnen van 200 jaar Belgisch liberalisme uitermate kritisch, afstandelijk en bijzonder onderhoudend te schetsen. Duidelijke uitspraken worden daarbij niet geschuwd: „*De Liberale Partij was tijdens het Interbellum een ronduit anti-Vlaamse partij*” (blz. 46).

Het antiklerikalisme van de 19de-eeuwse liberalen, het Belgisch patriotisme van hun opvolgers en het min of meer expliciete anti-etatisme van de huidige liberale generatie worden door Bots gesitueerd en verklaard tegen de achtergrond van de politiek-maatschappelijke evolutie in België. Naarmate hij 1989 nadert, verliest zijn tekst overigens wel iets van de sprankelende helderheid en

de zin voor synthese die de voorgaande bladzijden kenmerken. Ook de evaluatie van een aantal recente historische feiten, zoals de liberale oppositie tegen het Egmontpact, is niet geheel onbetwistbaar.

Deze vaststellingen doen echter volstrekt niets af aan het feit dat deze brochure van Marcel Bots kan worden bestempeld als een schoolvoorbeeld van geslaagde historische vulgarisatie!

Nico Van Campenhout