

Frans-Jos VERDOODT, *Het Loon van de Werkman. Christenen en katholieken in België ten tijde van Rerum Novarum*, Perspectief Uitgaven, Bennesteeg 4, Gent, 1991. 93 blz. 795 fr.

Zoals de andere belangrijke documentatiecentra start het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme met een eigen publikatiereeks. Het doet dat in samenwerking met het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel en met de Vlaamse Academie voor Kulturele Belangen: samen hebben ze daartoe de coöperatieve vennootschap Perspectief Uitgaven opgericht, die wetenschappelijk-historiografische werken zal publiceren en commercialiseren. Een uitstekend initiatief.

De zaakvoerder van de coöperatie en directeur van het ADVN, Dr. Verdoodt, heeft ter gelegenheid van de herdenking van *Rerum Novarum* een fraai uitgegeven en geïllustreerd boekje geschreven, een artikel eigenlijk, dat een klaar en bevattelijk beeld geeft van de tegenstelling die de encycliek een eeuw geleden opriep. Want hoewel in de Kerk iedereen verklaarde haar te aanvaarden, liepen de interpretaties uiteen tussen christen-democraten en katholieken. Het episcopaat en uiteindelijk het Vaticaan werden door „de querulante Belgen” ter hulp geroepen om gelijk te krijgen en de tegenstanders te doen veroordelen. In juli 1895 deed het Vaticaan uitspraak over de betwisting, tussen werkegevers en christen-democraten, wat er moest worden verstaan door het „rechtvaardig loon” dat in de encycliek was geëist. Maar de verdeeldheid over de sociale kwestie zou ook daarna alle meningsverschillen onder de gelovigen blijven beheersen.

Lode Wils