

*Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften in de negentiende eeuw*, Gent, Cultureel Documentatiecentrum Rijksuniversiteit, Rozier 44.

Prof. Ada Deprez nadert, met haar medewerkers, stap voor stap het ambitieuze doel dat ze zich een tiental jaren geleden gesteld heeft: een instrument scheppen dat al de Vlaamse tijdschriften van voor de Eerste Wereldoorlog ontsluit met auteurs- en trefwoordenregisters. Zoals ze destijds begonnen is met het *Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje* en de *Almanak van 't Zal wel Gaan*, zo heeft ze in een reeks stevige delen nu een groot aantal almanakken, jaarboekjes en studententijdschriften in kaart gebracht. Zoals telkens gaat aan het eigenlijke bibliografisch instrument een inleidende studie vooraf, die een massa informatie weet te verenigen in een synthetische voorstelling.

DEPREZ verzorgde met Hans VANACKER deel 26 over de *Vlaemsche Volksalmanak* (1845-48) en vooral over de almanakken van het Willemsfonds (1853-80) en van de Leuvense rederijderskamer Het Kersouwken (1861-1913 en zelfs 1923).

Marc CARLIER is de hoofdauteur van twee bundels over studententijdschriften. Nummer 27 handelt over pennevruchten die in of rond Leuven ontstonden en bevat een overzicht van 55 bladzijden over de katholieke studenten- en leerlingenbeweging waaruit die bundels, bladen en blaadjes zijn voortgekomen: van Met Tijd en Vlijt uit de jaren 1830, over Angillis, Rodenbach en De Mont naar een Westvlaamse groep van den Swigenden Eede. Nummer 25 bevat een dozijn tijdschriften van de overkant: „Op het eind van de negentiende eeuw treedt in de athenea, aan de R.U.G. en de U.L.B. een ambitieuze groep Vlaamsgezinde, overwegend vrijzinnige jongeren naar voor. Ze zijn niet uitsluitend literair geïnteresseerd. Ook hun belangstelling voor politiek en vooral voor sociale vraagstukken is reëel. Hun progressiviteit doet zelfs nu nog fris en modern aan. Hun maatschappelijk engagement wekt sympathie. Veel jongeren van toen als Maurits Sabbe, René de Clercq, Maurits Basse, Pieter Tack, August Vermeulen, Karel van de Woestijne, Fernand Toussaint, Louis Franck, Hendrik Coopman, Lodewijk de Raet, Julius Hoste jr., Maarten Rudelsheim, Alberik Deswarte e.a. hebben later elk op hun manier een belangwekkende bijdrage tot de Vlaamse beweging geleverd”.

Lode Wils