

Raf SEYS, *Uit het Leven en Werk van Karel van der Espt*. Deel 1. De drama's *Maria-Magdalena* en *Tiberius*. Coclariensia, 8638 Koekelare, Ringlaan 1; 216 blz.

Karel van der Espt was een van die hoog begaafde Westvlaamse priesters die wegens hun vlaams-nationalistische gezindheid door de Brugse bisschop werden gefnuikt en tot *petits vicaires* werden vernederd. Deze doctor in de theologie en docent aan het Amerikaans College te Leuven werd gedegradéerd tot kapelaan te Diksmuide, aan een Koekelaarse nevenparochie en in Vladslo. In de *EVB* heeft R. van Landschoot een korte biografie aan hem gewijd, waarin alleen het „detail” ontbreekt, dat de ongelukkige en depressieve priester, die op 19 april 1938 te Oostende overleed, zich te Vladslo met zijn jachtgeweer geschoten heeft (p. 6). R. Seys, maakt van het feit dat van der Espt voor 100 jaar te Koekelare geboren werd, gebruik om te wijzen op de literaire verdiensten en activiteiten van de priester, die overigens meegewerkt heeft aan *Vlaanderen* en *Jong Dietschland*: toneelwerk, opstellen, gepeinzen en sermoenen. Hier worden nu voor het eerst — Seys noemt het een editio princeps — de twee toneeldrama's *Maria Magdalena* en *Tiberius*, die hij als diens beste werken beschouwt, uitgegeven en van een eerste literaire beoordeling voorzien. R. Seys besluit: „Over K.v.d.E. werd voorheen nog niet veel geschreven ... Maar toch hopen we dat deze uitgave een en ander zal doen loskomen en we daar in deel 2 dankbaar gebruik zullen kunnen van maken”. Wordt het overigens niet hoog tijd dat eens een grondige samenhangende studie wordt geschreven over de houding van de Westvlaamse bisschoppen tegenover hun nationalistische en vlaamsgezinde priesters en over die hun vaak schokkende lotgevallen?

G. DE SMET