

DE FRANSE NEDERLANDEN — LES PAYS-BAS FRANÇAIS. 1991 en 1992. 16e en 17e Jaarboek uitgegeven door de Stichting Ons Erfdeel vzw-16e en 17e Annales éditées par la Stichting Ons Erfdeel. Prijs: 1200 Bfr - 70 Fl.

Dit jaarboek, uitgegeven door de Stichting Ons Erfdeel, dat steeds bijdragen in het Nederlands en in het Frans bevat, is intussen een van de belangrijkste wetenschappelijke periodieken geworden met interessante en lezenswaardige bijdragen over de geschiedenis van Frans-Vlaanderen en van zijn relaties met Vlaanderen ten Noorden van de rijksgrens en met Nederland. Zij betreffen de middeleeuwen en de humanistentijd, zoals in deze nummers de bijdragen van M.C. Lalemant over een reizend bouwvakker uit de 13de eeuw, van J. Bossu over de humanistische geograaf P. Plancius, van I. Bossuyt over de componist Galletius uit Dowai, van W. Simons over begijnen en begaarden in deze middeleeuwse Noordfranse stad en van K. Bostoën over Guillaume de Poetou uit Béthune. Maar ook de moderne tijd en het heden staan in de belangstelling: Tourcoing in de 16de-18de eeuw, de Duinkerke edelsmeedkunst in de 17de-19de eeuw, het Regionalisme, de Espace naturel régional, de landbouw, Eurotunnel, stadsvernieuwing in Rijsel, Roubaix, Tourcoing, de Stichting Septentrion in Marcq-en-Baroeul. De geschiedenis van het Nederlands in Noord-Frankrijk wordt door C. Moeyaert in het oog gehouden, terwijl ook het onderwijs van het Nederlands geregeld besproken wordt.

Jaarboek 16 bevat twee bijdragen die interessant zijn voor de geschiedenis van de Vlaamse Beweging. In zijn opstel over *J. Goossenaerts en de Franse Nederlanden* toont M. Nuyttens aan hoe de stichter van W.T. vóór Wereldoorlog I vergeefs gepoogd heeft het CFF te betrekken bij de Wetenschappelijke Congressen en hoe na 1926 de Franse veiligheidsdiensten de contacten bemoeilijkten. Ik heb de indruk dat het archief-Goossenaerts geen duidelijke spiegel is van bv. Goossenaerts' relatie tot de onstuimige priester Gantois (na WO II), die hij oprecht, maar met een zekere omzichtigheid benaderde. Bij O. Engelaere staat deze bedrijvige voorman in het middenpunt van het opstel over *De Vlaamse Beweging in Frankrijk van de bevrijding tot aan de dood van J.M.*

Gantois in 1968: door zijn dynamisme verloor hij het contact met de Beweging: „Het was een erg eenzaam man die op een meimorgen in 1968 de dood vond. Zijn verdwijnen, aan de vooravond van het regionalistisch reveil in Frankrijk, betekende uiteindelijk zijn erkenning”.

G. de Smet

Luc DEBRUYNE

Paul Vandermeulen

Van Frontaalmoezenier tot monnik

272 blz., met 50 illustraties.

Antwerpen, Uitgeverij DE NEDERLANDEN

Prijs: 980 of 1300 fr. (Beperkte oplage)

Richard BOIJEN

De Taalwetgeving in het Belgisch Leger
(1830-1940)

Centrum voor militaire geschiedenis 26

Koninklijk Legermuseum, Jubelpark 3, 1040 Brussel

ISBN: 90-71936-082