

J. De Bruijn, J.H.A. Lokin, L.J. Van Soest-Zuurdeeg en W.J. Zwolve (red.), *Een vreemde man, en die ons vreemd ontviel. Liber amicorum voor E.W.A. Henssen (1950-1999)*, Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 2000, 432 pp., ill., 890 BeF, ISBN 90-76314-489.

In dit *liber amicorum* voor de Nederlandse historicus Emile Henssen (1950-1999), werden 24 nogal uiteenlopende "*historische bijdragen van biografische*

aard” gebundeld. Twee ervan hebben enigszins in de marge iets te maken met (de geschiedenis van) de Vlaamse beweging.

Zo publiceert Barbara Henkes een interessant stuk over de prominente Nederlandse volks- en naamkundige Piet Meertens (1899-1985), die nadrukkelijk sympathiseerde met de Vlaamse en de Groot-Nederlandse beweging (*P.J. Meertens: een christen op zoek naar gelijkheid in verscheidenheid*, pp. 320-342). Daarnaast schreef Gjalt Zondergeld lezenswaardige kanttekeningen bij elkaar over de Duitse volkskundige en Groot-Germaanse SS-er Hans Ernst Schneider (1909-1999), die tijdens de Tweede Wereldoorlog onder andere betrokken was bij de uitgave van het nationaal-socialistische tijdschrift *Hammer* van de Germaansche Werkgemeenschap Vlaanderen (*Van Schneider tot Schwerte, van Schwerte tot Schneider*, pp. 345-359). [NICO VAN CAMPENHOUT]