

Jef Van Meensel, *Dokter Alois Verwaest 1900-1981. Spiegel van een tijdperk*, Geel, OSSAG, 2000, 158 pp., ill., 450 BeF.

Met dit speciaal nummer van *Ossagenda*, het driemaandelijks tijdschrift van de Oud-Studentenbond van het Sint-Aloysiuscollege in Geel, wordt medestichter en eerste voorzitter Alois Verwaest herdacht in een gedocumenteerde en omkaderde biografie.

Alois Verwaest was dokter, maar ook journalist, dichter, verteller, toneelschrijver en cultureel veldwerker. Tijdens het interbellum profileerde Verwaest zich als katholieke Vlaams-nationalist in onder meer *De Nieuwe Kempen*, het blad van de Katholieke Vlaamse Volkspartij. Hij evolueerde daarbij naar een christelijk-solidaristisch, anti-democratisch maatschappijbeeld, pleitte voor een Dietse staat en ijverde ook voor de Vlaamse Concentratie-beweging. Die standpunten brachten hem in conflict met onder meer katholiek publicist Floris Prims en KVVP-topman Thomas Debacker. Zijn persoonlijke politieke aspiraties werden daarenboven niet verwezenlijkt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog onthield hij zich van politiek engagement. Na de oorlog keerde Verwaest terug naar het katholieke centrum; zijn Vlaamsgezindheid beperkte zich voortaan tot de Belgische grenzen. [LEONA COOLS]