

*De Nederlanden: Perspectieven voor morgen*, s.l., Oranjejeugd, 2001, 96 pp. (Brochurenreeks Oranjejeugd) | Elf auteurs, al dan niet behorend tot Oranjejeugd, een ‘Heel-Nederlandse jongerengroep’ (1982), werd verzocht hun visie in een beknopte bijdrage neer te schrijven over wat zij aanzien als de (cultureel-politieke) toekomst

van de Nederlanden. Deze kleine jongerenbeweging, van Vlaams-nationalistische huize, had als mentor Staf Vermeire (1926-1987), nadien Maurits Cailliau (°1938). Uitgangspunt voor deze beweging was het *“Heel-Nederlandse Handvest van de Jeugd”* (1988).

Het is een heterogene bundel geworden, op basis van een door de redactie vooropgezette pluriformiteit en tolerantie, maar met uitdrukkelijke verwijzing naar de historische figuur van Willem van Oranje. Het doel was niet een afgerond historisch-politiek geheel aan te bieden maar een conglomeraat van toekomstvisies, vertrekkend en aanleunend bij de traditionele Groot-Nederlandse beweging.

[ROMAIN VANLANDSCHOOT]