

*Belgische Bijdragen tot de Militaire Geschiedenis – Cahiers Belges d’Histoire Militaire*, Brussel-Bruxelles, Koninklijk Legermuseum-Musée Royal de l’Armée, december 2001, nr. 1, € 16 | Het leger was één van de meest verfranste en meest verfransende instellingen van het jonge België. Daarom kan dit nieuwe tijdschrift ook voor de geschiedschrijving van de Vlaamse beweging interessant zijn. Zoals in dit eerste nummer, waar in het artikel van Serge Filot over de *Belgische militair-buitenlandse politiek gezien door een Britse bril* [tijdens de tweede helft van de jaren dertig], de taalwet voor het leger van 30 juli 1938 ter sprake komt (p. 105). Ook het Frans-Belgisch militair akkoord van 1920, dat door de Vlaams-nationalisten bestreden werd, komt in dit nummer aan bod (J. Vanwelkenhuyzen, *L’accord militaire franco-belge de 1920: un mauvais départ* (pp. 7-34)). Het periodiek vervangt het *Belgisch Tijdschrift voor Militaire Geschiedenis*. Er zijn enkele vormelijke mankementen: zo is er wel een *Table de matières* (weliswaar zonder auteursnamen), maar geen *Inhoudsopgave*; de redactieleden worden niet genoemd, noch is er veel andere praktische informatie; daarenboven wordt het tijdschrift in de inleiding meer dan eens *Belgische Bijdragen voor Militaire Geschiedenis* genoemd. [LUC BOEVA]