

Paul Gillaerts, Hilde Van Belle & Luc Ravier (red.), *Vlaamse identiteit: mythe én werkelijkheid*, Leuven-Leusden, Acco, 2002, 157 pp., € 21,95, ISBN 90-334-5169-7 | De Griekse filosoof Aristoteles zag, in zijn *Poëtica*, geen conflict

tussen de *logos* en de *muthos*. Beide hebben waarde in hun eigen context en het ene bedreigt het andere niet, zolang ze duidelijk onderscheiden worden.

Deze publicatie, de neerslag van een symposium, kan men beschouwen als een poging om dat onderscheid te maken voor de Vlaamse identiteit. Het boekje vangt aan met twee uitstekende beknopte overzichten, resp. betreffende de geschiedenis van de communautaire contentieux in België en de gevolgen daarvan voor de groepsidentiteit in Vlaanderen (Louis Vos, pp. 11-21) en over het (vnl. op taalgebied) aldan niet bestaan van een gedeelde Vlaams-Nederlandse culturele identiteit (Ludo Beheydt, pp. 22-40). Het tweede en grootste gedeelte van het boek bevat een aantal bijdragen over de beeldvorming in het buitenland betreffende Vlaanderen. Ten slotte is er een reeks getuigenissen uit het dagelijkse leven door 'ervaringsdeskundigen' (migranten, buitenlanders in Vlaanderen, enz.).

Zoals het met dergelijke initiatieven gaat, is het resultaat heterogeen; de publicatie is echter zeker nuttig als *Fundgrube* voor verder onderzoek. [LUC BOEVA]