

Vic De Donder, *In de naam van Vlaanderen. Een historie (8ste-21ste eeuw)*, Leuven, Davidsfonds, 208 pp., ISBN 978-90-5826-498-5 | De gewezen journalist Vic De Donder heeft een wat bevreemdend geheel aaneengeschreven. *“Het is mijn bedoeling de historie te vertellen van het gebied dat op dat moment Vlaanderen werd genoemd... Voor het territorium heeft dat tot gevolg dat Brabant en Limburg tot in de Belgische periode grotendeels buiten het blikveld blijven.”* Het zou dus gaan over het gebied tussen de Schelde en de Noordzee dat tot 1795 het graafschap Vlaanderen vormde, en daarna over de Vlaamse beweging en sinds enkele jaren ook over de Vlaamse Gemeenschap. De niet-historicus De Donder blijkt duidelijk niet in staat om een geschiedenis van acht eeuwen graafschap Vlaanderen te schrijven, en evenmin van de Vlaamse beweging. Hij vult de periode na 1430 trouwens op met clichés over de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden en België. Voor de uitgeverij is dat een gemiste kans.

[Lode Wils]