

**[SIGNALEMENT]**

**Rolf Falter, *België. Een geschiedenis zonder land*, Antwerpen, De Bezige Bij, 2012, 461 pp., ISBN 9789085423447.**

Het boek is een krachttoer. In negen hoofdstukken en een epiloog, op 428 pagina's, overloopt de auteur de geschiedenis van deze gebieden vanaf de tijd van Julius Caesar en de Galliërs, over het ontstaan van de Belgische natiestaat in 1830 (vanaf p. 286), tot vandaag. Daarbij ligt de klemtoon op de permanente interactie tussen de wisselende internationale contexten en de interne veranderingen. Vanuit zijn ervaring als politiek journalist giet Falter dit in een vlot verteld en meeslepend verhaal, vanuit een soms verrassende vraagstelling, waarbij ogenschijnlijke details het geheel verlichten en tegelijkertijd voor een bijkomende dimensie zorgen.

Zoals bij dergelijke grote overzichten het geval is, zullen bepaalde keuzes wel voor discussie zorgen. Bij de interne spanningsvelden komt ook de confrontatie van de Vlaamse beweging met de francofone Belgische staatsstructuur en het daaruit groeiende communautaire conflict aan bod. De auteur schetst zeer goed de betekenis van de natievorming en het ontstaan van de subnaties. Met de periode 1894-1914 is hij minder vertrouwd, met een aantal onjuistheden tot gevolg.

[Harry Van Velthoven]

---