

## Jaarboek I Joris van Severen, Terechtwijzing.

In de recensie van dit jaarboek in het maartnummer van 1998 van *Wetenschappelijke Tijdingen* (p. 59) schreef Lode Wils over het artikel van Daniël Vanacker, *De relatie tussen Joris van Severen en Cyriel Verschaeve tijdens de Eerste Wereldoorlog: "Een echt engagement van Van Severen in de Frontbeweging blijkt zomin uit dit artikel als uit oudere werken."*

Hierop antwoordde D. Vanacker hem: *"Het is juist dat Van Severen niet het actiefste lid van de Frontbeweging was, maar dat betekent niet dat hij er niets voor deed. Hij werkte wel degelijk mee aan de Open brief. In zijn dagboeken (de verwijzingen staan in voetnoot 43 van mijn artikel in het Jaarboek) lees ik:*

\* op 27 juni 1917: De hele avond breng ik met Karel De Schaepdryver door. Adiel leest me zijn brief aan de koning, die machtig en verschrikkelijk is voor wie er de dracht van kan wegen. Jammer dat er geen stijl in steekt. Het is gewoon, krachtig Vlaams als dat van een redenaar, maar er zitten zulke zware, somber maar fier opgegroeide gedachten in, en zo streng tragisch ernstig is de toon dat die brief een ongehoorde daad is. Hij zal als een mijlpaal in de geschiedenis der Vlaamse Beweging blijven staan. Wat zal onze koning daarvan menen? Hij zal verbluft staan en vol angst en verontwaardiging.

\* op 29 juni 1917: Naar Beveren om de brief aan de koning definitief vast te stellen. 't Is echt een machtig aanbinkende belegmachine, een zwaarsterke "bélier" tegen onze al zo hevige vijanden als de Duitsers.

Met Adiel naar De Panne. Buitengewoon aangename avond bij De Vliegjes met Adiel, Karel en De Gruyter, die stellig een flinke forsigvrij levende kerel is met

klaar intellect en mooie persoonlijkheid. We spreken over Bolland, Picard, De Clercq, Van Puyvelde – die judas – enz. De oude tijd ontwaakt en rijst in warmheerlijk herdenken.

*Het nieuwe Studie- en Coördinatiecentrum Joris van Severen in Ieper is van plan het volumineuze dagboek integraal en geannoteerd uit te geven.”*