

Mark Van den Wijngaert, Stijn Van de Perre, Karen Celis, Karel Veraghtert & Patrick Van der Weyden, *Democratisering in België. Een verhaal zonder einde*, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2007, 191 pp., ISBN 978 90 02 22329 7 | De inleiding tot het boek stelt dat het “*creëren van gelijke kansen op elk gebied de kern [is] van de democratie*”. Men zou dan ook verwachten dat de geschiedenis van de taalkwestie en de Vlaamse beweging in dit boek aan bod zou komen. Niets is minder waar. Het boek behandelt de verruiming van het kiesrecht (Van den Wijngaert) en kiesstelsels (Vander Weyden), de sociaaleconomische democratisering (Veraghtert), de burgerlijke en politieke ontvoogding van vrouwen (Celis) en twee politicologische hoofdstukken over de globale evolutie van de democratie. Alleen in het hoofdstuk *democratisering van cultuur in België* (Van de Perre) wordt gewag gemaakt van de taalproblematiek in welgeteld twee korte paragrafen (pp. 101 en 108) en een subtitel over de culturele autonomie en staats-hervormingen in België. (pp. 121-122)

[Bruno De Wever]

---