

Rien Emmery, *Prins Karel, Leven in de schaduw van Leopold III*, Antwerpen, Manteau, 2007, 272 pp, ill., ISBN 978 90 223 1989 5 | Prins Karel heeft, als regent van 1944 tot 1950, de continuïteit van de dynastie verzekerd. Een eigen stempel heeft hij niet gedrukt op de Belgische politiek. Vooreerst omdat hij besefte dat zijn broer Leopold III juist door zijn autoritaire optreden zichzelf en het land in een crisis had gestort. Maar ook omdat zijn

eigen zwakke en labiele karakter hem geen krachtig optreden toeliet. Dat wisten we al uit de *Memoires over het Regentschap en de Koningskwestie* van zijn kabinetschef André De Staercke (Lannoo, 2003). Door de studie van Rien Emmery vernemen we dat Karels sinds zijn adolescentie in een gespannen verhouding leefde met zijn ouders en zijn broer. Bij de bevrijding van Leopold uit Duits gevangenschap, in mei 1945, probeerde hij hem snel terug op de troon te brengen, door hem te bewegen tot een onmiddellijke koersverandering. De mislukking van die poging, wegens de onbuigzame houding van Leopold, werd ook in de hand gewerkt door de slechte relatie tussen beide broers. De koningskwestie groeide uit tot een onoplosbaar probleem dat de meerderheden in Vlaanderen en Wallonië scherp tegenover elkaar stelde en een essentieel hoofdstuk werd in hun wederzijdse natievorming. – Een verdienstelijke, goed gedocumenteerde en prettig leesbare biografie.

[Lode Wils]

---