

Pieter Jan Verstraete, *“Ik ben een non-conformist”*. *Gesprekken met Jan D’Haese*, Kortrijk, Verstraete, 2003, 116 pp., € 12,50, ISBN 90-803018-4-1 | In dit nogal vlakke en oppervlakkige interviewboek van Pieter Jan Verstraete reconstrueert Jan D’Haese (° Aalst, 1922) in flarden zijn rijk gevulde en soms rumoerige persoonlijke en professionele levensverhaal. De Vlaams-nationalist D’Haese was achtereenvolgens en/of tegelijkertijd onder andere oostfronter, literator, wijnhandelaar, journalist, kunstkriticus, theaterdirecteur en tentoonstellingsmaker.

Nieuwe feiten of inspirerende meningen bevat deze publicatie overigens nauwelijks, maar D’Haese fulmineert wel herhaaldelijk tegen alles wat hem stoort of niet zint in het land en tegen de tijd waarin hij momenteel zijn oude dag beleeft. Het boekje met heel wat informatieve zwartwitfoto’s en een exhaustieve bibliografie van en over de geïnterviewde leest als een ietwat cynisch testament van een onconventionele en sympathieke duizendpoot die moegestreden en aan zijn bed gekluisterd een balans opmaakt van zijn boeiende en bijwijlen turbulente leven. [NICO VAN CAMPENHOUT]