

Marc Gevaert, *Van Boudewijn tot Boudewijn. 10 eeuwen Vlaanderen*, Roeselare, Globe, 2002, 479 pp., ill., € 25, ISBN 90 5466 7516 | De aloude media-opdracht van ‘volksopvoeding’ indachtig, besteedt de VRT gelukkig nog altijd behoorlijk wat aandacht aan geschiedenis. Het meest in het oog springend in dit verband is ongetwijfeld het donderdagse Canvas-televisieprogramma *Histories*, dat overigens nogal sterk focust op het gepersonaliseerde en het recente verleden. Daarnaast was er tijdens de jongste jaren ook de wekelijkse geschiedkundige rubriek van Marc Gevaert in de woensdag-editie van het Radio 1-nieuwsprogramma *De Wandelgangen*.

In het jaar 2000 richtte deze (ex-)omroepjournalist zich daarbij op de Europese en in mindere mate ook op de wereldgeschiedenis tussen 1000 en 2000, wat resulteerde in het boek *De dagen van het millennium*. Vorig jaar kwam, naar aanleiding van de 700ste verjaardag van de Guldensporenslag, de Vlaamse (Belgische) historie aan bod, van de eerste Vlaamse graaf Boudewijn met de IJzeren Arm in de 9de eeuw tot de huidige Vlaamse minister-president Patrick Dewael. Een 20-tal van deze 52 gededgen, goed gedocumenteerde en kritische radiopraatjes, die in boekvorm werden gebundeld onder de titel *Van Boudewijn tot Boudewijn*, heeft in meerdere of mindere mate te maken met de Vlaamse beweging (o.a. de vernederlandsing van de Gentse en de Leuvense universiteit, de vastlegging van de taalgrens en de Vlaamse marsen op Brussel, de IJzerbedevaarten en het Daensisme, Peter Benoit en Hendrik Conscience). In al deze bijdragen demonstreert Marc Gevaert (°1940), van opleiding Oosters filoloog, trouwens moeiteloos zijn voortreffelijk talent als vakbekwaam historisch vulgarisator. En dat maakt deze publicatie voor de geïnteresseerde leek (zoals de auteur ook zichzelf omschrijft) erg leesbaar en zeer de moeite waard. [NICO VAN CAMPENHOUT]