

---

Harry de Kok, Karel Dendoven & Jean-Luc Meulemeester (red.), *Het grote geschiedenisboek van Vlaanderen*, Zwolle, Waanders, 2009, 424 pp., ill., ISBN 9789040086519 | “*Geschiedenis is de reconstructie van het verleden (...)*”, met die woorden leidt Karel Velle een nieuw vulgariserend geschiedenisboek over Vlaanderen in. *Het grote geschiedenisboek van Vlaanderen* is evenwel niet nieuw maar een herwerkte boekuitgave van het reeds verschenen verzamelwerk *De 25 dagen van Vlaanderen*. 2000 jaar geschiedenis worden verwoord aan de hand van 25 dagen of belevenissen die het verdienen – zo beweert althans Randall Lesaffer – te overleven in het collectief geheugen van Vlaanderen. Te starten bij de opstand van Ambiorix tegen Caesar (53 v.C) en te eindigen bij de opening van het Vlaamse Parlement (16 maart 1996). Elke gebeurtenis wordt gebruikt als een aanknopingspunt tot het belichten van de belangrijkste ontwikkelingen uit die periode. Interessant voor de geschiedenis van de Vlaamse beweging zijn onder meer de bijdragen over het verzet van Ambiorix, het ontstaan van het graafschap Vlaanderen, de Guldensporenslag, de Boerenkrijg, de taalstrijd, de frontbeweging, de taalwetten, het Fort van Breendonk, de strijd aan het oostfront, de Koningskwestie, de IJzertoren, de meeste taalgrensbetogingen en de staatsvormingen. Het boek is een verzameling van feiten, opgesmukt met

kleurrijke illustraties en heeft tot doel het grote publiek te bereiken. Een hapklare brok Vlaamse geschiedenis in een notendop.

[Sophie Gyselinck]

---