

Franz Denys, *De vrijkorpsen van West-Vlaanderen 1794*, Erpe, De Krijger, 2002, 190 pp., ill., ISBN 90-5868-103-3 | De auteur vertelt het verhaal van de strijd van de Franse republikeinse legers tegen de West-Vlaamse vrijkorpsen en hun bondgenoten op het einde van de 18de eeuw. Hij beschrijft chronologisch de gebeurtenissen die zich afspeelden in de dorpen en steden in West-Vlaanderen, West-Henegouwen en Noord-Frankrijk van half april tot eind oktober 1794. Op

bevel van de Oostenrijkse militaire overheden dienden de vrijkorpsen, bestaande uit vrijwilligers – met name boeren, notabelen, handelaars, ambachtslui en dagloners – een gewapende wacht te organiseren. De verdediging van hun bezittingen vormde de voornaamste motivatie van die vrijwilligers. Door de zege van de Fransen in Fleurus op 26 juni 1794 kwam er een einde aan het Oostenrijks bewind in onze gewesten. Op 1 oktober 1795 volgde de aanhechting bij de Franse republiek. Hierdoor kwamen de gebieden van het huidige Vlaanderen voor het eerst sinds meer dan negen eeuwen onder een en hetzelfde politieke gezag. Tegen het Franse bewind brak bij de bevolking verzet uit, waarvan de Boerenkrijg in 1798 het hoogtepunt vormde. Die strijd werd later een referentiepunt in de Belgische politiek en ook in de Vlaamse beweging. [ANN VAN GASTEL]