

*De Nederlanden 'extra muros', Jaarboek 25, Ieper-Mijdrecht, vereniging/stichting Zannekin, 2003, 320 pp.*, is als jubileumnummer extra dik. Als gewoonlijk biedt het jaarboek een rijke variatie aan bijdragen die grotendeels gaan over de aan de Nederlanden grenzende taalgebieden (West-Duitsland (het Nederduitse taalgebied), Luxemburg en Noord-Frankrijk, met Frans-Vlaanderen als kerngebied). Een greep uit de rijke inhoud: E. Martens, *Taalstrijd in het Arelerland*, over het grensgebied tussen Wallonië en Luxemburg, en de bijdrage van A. Mouton, *Het Picardisch, een vergeten taal*. M. Heida brengt een belangrijk stuk vaderlandse geschiedenis naderbij met zijn *De aanhechting van het 'Noorden' bij Frankrijk*. Het verhaal gaat over de Franse expansiepolitiek in de 17de en 18de eeuw. P.J. Verstraete schrijft over de Nederlandse taalgeleerde Johan Winkler en M. Bas vat met *Pieter Geyl in Zuid-Afrika*, de publicatie van P. van Hees en A.W. Willemsen van Geyls reisverslag uit 1937 (gepubliceerd in 2000) samen.

[PIETER VAN HEES]