

EPPINK (DERK JAN), *Vreemde burens. Over politiek in Nederland en België*, Amsterdam, Contact, 1998. De journalist Eppink, eerst werkzaam bij de *Nieuwe Rotterdamse Courant* en momenteel bij *De Standaard*, kent de politieke verhoudingen en mores in beide landen goed en geeft daarvan in zijn boek niet alleen een leesbaar, maar ook een informatief verslag. De verschillen zijn, ondanks een zekere culturele verwantschap, groot en voor een groot deel historisch bepaald. Nederland is een staat waarin een vrij strak georganiseerde ambtelijke cultuur centraal staat. België is een staat waarin de partij(en) en het bijbehorend apparaat het beleid bepalen. Naast een analyse van de situatie wijst de auteur ook op veranderingen.

De federalisering leidt in Vlaanderen wel tot pogingen om de macht van de partijen terug te dringen en een grotere rol aan het ambtelijk beleid toe te kennen. In de visie van Eppink zal een overbrugging van 'het ravijn tussen Essen en Roosendaal' niet eenvoudig zijn en over de wenselijkheid ervan en de breedte van de brug laat hij zich zeer voorzichtig uit. Het zou al mooi zijn als de burens elkaar beter gingen begrijpen.