

Wilfried Weets, *Historische schets van de Vlaamse Studentenbeweging. "Vliegt de blauwvoet ...!"*, Vosselaar, Oranjejeugd-KVHV, 1996, 80 p.

Dat de vlag van dit boekje niet helemaal de lading dekt wordt door de auteur in de inleiding onmiddellijk toegegeven. Hij deelt mee dat het vooral gaat over de katholieke vlaamsgezinde studentenbeweging, in hoofdzaak in Leuven, voor de periode vanaf 1945 ook in Gent en vanaf 1970 ook in Antwerpen. Bovendien komen in de tekst ook de blauwvoeterij en de ondergang van het AKVS ter sprake. De periode tot 1940 krijgt slechts elf bladzijden tekst, die van 1940 tot 1968 veertien, in hoofdzaak over Leuven, al komt Gent ook ter sprake; het deel van 1968 tot nu is het langste met negenentwintig bladzijden. Dat stuk is ook het meest vernieuwende, want voor de evolutie tot 1968 baseerde de auteur zich enerzijds op de bestaande literatuur en anderzijds (voor Leuven, 1945-1956) op eigen onderzoek waarvan de neerslag al in dit tijdschrift werd gepubliceerd. De fase na 1968 daarentegen steunt grotendeels op nieuw bronnenonderzoek en behandelt de geschiedenis van het inmiddels tamelijk gemarginaliseerde KVHV in Leuven,

Gent en Antwerpen, en het ontstaan van het NSV en NSJV. Het geeft interessante informatie over de jeugdijaren van heel wat kopstukken van het rechts-radical Vlaams-nationalisme.

Het besluit van de auteur: “*vandaag zijn KVHV en NSV de voornaamste organisaties die in de lijn van de oude katholieke Vlaamse studentenbeweging wensen verder te werken*”, doet toch de wenkbrauwen fronsen. Het is immers misleidend de huidige extreem-rechtse groepjes en traditionalistische studentenverenigingen aan de Vlaamse universiteiten (die nauwelijks aanhang hebben) op gelijke voet te stellen met de zo toonaangevende katholieke Vlaamse studentenbeweging tussen ca. 1860 en 1968 (van blauwvoeterij tot AKVS en KSA, van Vlaamsch Verbond tot KVHV van de jaren zestig), en zeker ze te beschouwen als voortzetters ervan. Sociologisch bestaat de katholieke Vlaamse studentenbeweging niet meer. En de erfgenamen die hier worden voorgesteld hebben een totaal andere functie. Ze horen eigenlijk niet thuis onder de titel “*de Vlaamse studentenbeweging*”. Een dergelijke benadering wijst erop dat het boekje vooral bedoeld is als historische legitimering voor de genoemde verenigingen.

Maar omdat de auteur de bestaande wetenschappelijke literatuur kent en verwerkt heeft, omdat hij vooral voor de laatste drie decennia betrouwbare nieuwe gegevens heeft bijeengebracht, en die tenslotte tot een mooi geïllustreerde en vlot leesbare uitgave heeft verwerkt, is het toch een publicatie die de moeite waard is, al moeten we de ietwat misleidende titel, het onevenwicht tussen de behandelde periodes, en het gehanteerde continuïteitsconcept met zijn propagandistische bedoelingen, er maar bijnemen.

LOUIS VOS
NAAMSEVEST 162, B-3000 LEUVEN