

Jan Willem Stutje, *De man die de weg wees. Leven en werk van Paul de Groot 1899-1986*, Amsterdam, De Bezige Bij, 2000, 610 pp., ill., ISBN 90-234-3908-2. Paul De Groot bepaalde decennia lang het gezicht van het communisme in Nederland. Geboren in Amsterdam in een Joods diamantwerkersgezin, bracht hij zijn jeugd door in Antwerpen. Hij engageerde er zich in de Vlaamse beweging (pp. 23-42). Tijdens de Eerste Wereldoorlog sloot hij zich in de havenstad aan bij de radicaal Vlaamsgezinde, pro-activistische afdeling van de Socialistische Jonge Wacht en gaf er mee vorm aan een communistische kern. Zijn flamingantisme bracht hem in botsing met de Brusselse kern van War van Overstraeten. Toen de Brusselse en Vlaamse federaties in 1920 samensmolten, kwam De Groot even aan de zijlijn te staan. Hij sloot zich een jaar later aan bij de nieuwe communistische partij van Joseph Jacquemotte. Op het fusiecongres van de twee communistische partijen in september 1921, hield Paul De Groot een Vlaamsgezinde rede die heel wat stof deed opwaaien. Met zijn uitwijzing uit België kwam er ook een einde aan zijn flamingantisch engagement. [GL]