

Ook het katholieke jongerentijdschrift *De Tijdstroom* verdient aandacht. Daarin ontspint zich in de jaren dertig van de vorige eeuw een discussie over het nationaal-socialisme tussen André Demedts, Geert Pijnenburg en H.G. Rink. De laatste twee wensen krachtige afwijzing. Demedts is gematigder en wil ook aandacht voor het goede in deze ideologie. Verder pleit Albert Westerlinck niet te vervallen in een ‘Vlaamsche strijdvaardigheid’, zoals Wies Moens en Ernest Van der Hallen die voorstaan.

Tot slot valt het oog op een verslag van Karel Jonckheeres reis naar Afrika. Hij stelde vast dat de positie van het Nederlands op de bestuurlijke niveaus in Belgisch Kongo in 1948 erbarmelijk was en hij maakte zich boos over het gemak waarmee mevrouw Vande Walle van uitgeverij Wiek Op en Zeemeeuw in Zuid-Afrika in de fel anti-Engelse Boeren milieus het werk van Cyriel Verschaeve wist te verkopen. Over het geringe aanbod van Nederlandse literatuur maakte hij zich zorgen.

[Pieter van Hees]

---

*Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterenhuis, nr. 10, juni 2006* | *Zuurvrij* bevat verschillende interessante bijdragen. Een door het *Nieuw Vlaams Tijdschrift* opgezet huldebetoon aan Herman Teirlinck voor zijn 70ste verjaardag mislukt, maar het levert wel een aardige bijdrage van Teirlinck zelf op (*Ida en Achiel*). Verder is er aandacht voor het Conscience-huldebetoon in 1912 waar alle politieke en religieuze groepen eensgezind aan meededen. Dan zijn er artikelen over de Antwerpse vestiging van boekhandel Manteau, over Marnix Gijzen in New York en de correspondentie tussen de Duitse dichter Rilke en Pol De Mont.