

Jan van Elzen, *Spiessens – De namen van de waarheid*, Baardegem-in-Aalst, Boekenactie Alternatief, 1999, 689 pp., ill., 995 BeF.

Het merkwaardig curriculum van Rik Spiessens (Borne 1914-Fidenza 1999) neemt vlug anderhalve pagina in beslag. Enkele hoofdmomenten: mandenmaker, leerling met priesterroeping, doorgezonden van het college, omwille van dienstweigering in de militaire gevangenis terechtgekomen, gehuwd, stichter van rustoorden, doorgezonden uit het noviciaat van de Vlaamse kapucijnen, ingetreden bij Italiaanse kapucijnen, priester gewijd.

Zijn betekenis voor de Vlaamse beweging is beperkt maar niet onbelangrijk, vooral omwille van zijn zeer onconventioneel optreden tijdens zijn jeugdijaren. Zijn sociale bewogenheid deed hem niet in de KSA maar bij de KAJ terechtkomen. Bij gewetensconflicten omtrent instemming met de richting-Robrecht De Smet in de Vlaamse beweging en zijn gehoorzaamheid aan de bisschoppen, kreeg Rome steeds het laatste woord.

De auteur beschikt over te weinig rechtstreekse bronnen en is te afhankelijk van randliteratuur betreffende die vroegste periode om de evolutie van zijn held precies te duiden. [RVE]