

Peter Laroy, *E.H. Maurits Van Caeneghem, Petit Vicaire te Aalter, Aalter, Dr. J. Goossenaertskring, 1993, 110 blz., ill.*

Naar aanleiding van mijn artikel over “Kamiel Van Caeneghem: De grondlegger van een flamingantische volksbeweging” in *Wetenschappelijke Tijdingen*, jg. 53, 1994, nr. 4, wordt mij dit werk gesignaleerd over één van zijn zonen. Uit de studie van Arthur DE BRUYNE over Lodewijk Dosfel weten we dat diens jongere vriend, de priester-leraar Maurits Van Caeneghem (1888-1959), met het gematigd activisme sympathiseerde. Van 1920 tot 1935 was hij als onderpastoor in Aalter actief in culturele en sociale verenigingen, waarin hij het flamingantisme stimuleerde. Bij gebrek aan gegevens over de onderpastoor persoonlijk, krijgen we eerder een schets van het katholiek verenigingsleven in een dorp op de grens van Oost- en West-Vlaanderen. Daaraan gaat een portret van de familie Van Caeneghem vooraf.

37. Ibidem, blz. 40.

38. Ibidem, blz. 123-158.

In mijn genoemd artikel over Kamiel Van Caeneghem ontbrak tevens een verwijzing naar de waardevolle behandeling van zijn figuur door F. SIMON in het *Nationaal Biografisch Woordenboek*, deel 9, Brussel, 1981, kolom 129-134.

LODE WILS
DE GRUNNELAAN 14, B-3001 HEVERLEE