

**Johan De Vriendt, *Inventaris archief Paul-Maurice Orban, Sint-Niklaas, Bibliotheca Wasiana*, 2003, [50 pp.]** | De katholieke jurist, politicus en publicist Paul-Maurice Orban (Virton 1889-Sint-Niklaas 1977) is een wat vergeten figuur. Tijdens de jaren 1930 speelde hij een rol van enige betekenis in de Vlaamse beweging, na de Tweede Wereldoorlog bepleite hij – allicht mede geïnspireerd door zijn vriendschap met VNV-leider Hendrik Elias – een verzachting van de repressie en in de jaren 1960 evolueerde hij tot een fervente tegenstander van elke vorm van federalistische hervorming van de Belgische staat en van de splitsing van de Leuvense universiteit.

Onlangs bracht de beheerder van zijn archief, de Bibliotheca Wasiana in Sint-Niklaas, een inventaris uit van deze collectie. De vraag die zich stelt na het doornemen van dit overzicht van deze veelzijdige en boeiende documentenverzameling, is uiteraard de volgende: wie schrijft ooit een biografie van deze hoogleraar rechten aan de Gentse universiteit en Belgische minister van Landbouw, die al in 1924 een niet geheel onwelwillende brochure publiceerde over *Mussolini en het fascisme*?

[NICO VAN CAMPENHOUT]