

in twee soorten Belgische politiek in Congo. Namelijk dat van het Franstalige België dat de taal gemeenschappelijk heeft, het accent legt op de cultureleverhoudingen en tegelijkertijd de Congolezen aanvaardt als volwaardige partners. En dat van de Vlamingen die kritischer zijn tegenover het Congolese regime en eerder de nadruk leggen op het humanitaire aspect. Daarenboven zijn de onderlinge relaties tussen Congo en België voor een groot stuk een gevoelskwestie geworden en dat is voelbaar. Kets is met zijn verhaal vernieuwend. Hij bestudeert en verweeft in zijn onderzoek beide onderwerpen: de Belgische taalstrijd en het Belgische koloniale verleden.

[Sophie Gyselincx]

---

**Evert Kets, Kuifje & Tintin kibbelen in Afrika. De Belgische taalstrijd in Congo, Rwanda en Burundi, Leuven-Den Haag, Acco, 2009, 123 pp., ill., ISBN 9789033473913** | De aanhef van Evert Kets' boek is de diplomatieke rel tussen ministers Karel De Gucht en Europees commissaris Charles Michel in april/mei 2008 over de houding tegenover de regering-Kabila in Congo. Hieruit blijkt eens te meer dat het niet verrassend is dat Vlaams-Waalse spanningen, tevens onder ministers, ook duidelijk voelbaar zijn in het Belgische Congo-beleid. Kets' uitgangspunt is duidelijk: het communautaire debat in ons land – en meer bepaald de Belgische taalstrijd – had en heeft wel degelijk zijn invloed op het Afrika-beleid en op de onderlinge verhoudingen. Dit vertaalt zich