

[SIGNALEMENT]

Jo Tollebeek & Henk te Velde (red.), *Het geheugen van de Lage Landen*, Rekkem, Ons Erfdeel, 2009, 271 pp., ill., ISBN 9789079705030

De herinneringsgeschiedenis van de Franse historicus Pierre Nora kreeg een Nederlandse en een Belgische variant. Telkens ging het om nationale staten. Op initiatief van de Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel werd besloten een boek samen te stellen over het geheugen van de Lage Landen en de historische banden tussen beide. Het werd geordend in drie categorieën: herinneren wat verenigt (12 thema's), herinneren wat verdeelt (7 thema's) en, als een vorm van

restcategorie, herinneren wat inspireert (12 thema's). Dat geeft een rijk palet weer van de late middeleeuwen tot nu: van Leo Belgicus tot de droom van Groot-Nederland en de Nederlandse Taalunie, van de opstand van de Nederlanden tot de derby der Lage Landen, van het Lam Gods tot de kleur Oranje, de televisie, D66 en het links-liberalisme. Het gaat om een beproefd concept. Na telkens een representatieve foto moesten de auteurs, vooral Nederlandse en Vlaamse academici, zich tot een zevental, zij het dicht bedrukte, pagina's beperken. Onvermijdelijk zijn er nogal wat raakpunten tussen de categorieën en de bijdragen, alsook een beperkt aantal overlappingsen. Zoals vaak in dit genre zijn de artikels ongelijk: van diepgaande analyses met aandacht voor meervoudige interpretaties tot eerder beschrijvende bijdragen. Een gefragmenteerde aanpak die voor elk wat wils biedt, met een aantal verrassende invalshoeken. De artikels zijn goed en helder geschreven, met een korte maar treffelijke inleiding.

[Harry Van Velthoven]
