

[SIGNALEMENT]

Nico Van Campenhout m.m.v. Peter Van Wichelen (red.), *“De Vlaamsgezinde rode apotheker” Henri Van de Voorde (1910-1976)*, Lokeren, Heemkring De Souvereinen, 2011, 72 pp., ill. (*Buitengewone Uitgave*, nr. 13)

Henri Van de Voorde wist na de Tweede Wereldoorlog in Lokeren liberalen en socialisten te verenigen voor de verdediging en uitbreiding van het niet-confessioneel onderwijs, en in de schoot van het Willemsfonds. Het was opvallend en in eigen kring omstreden dat hij, als socialistisch gemeenteraadslid en voorzitter van de lokale partijafdeling, bestuursmandaten opnam in de Vlaamse Volksbeweging en de Volkshogeschool Stichting Lodewijk de Raet, zowel als in andere pluralistische culturele initiatieven.

In dit boekje halen acht auteurs herinneringen aan hem op. Het essentiële was al geschreven in 1993 door W. Vandenabeele: *Henri Van de Voorde. Vrijzinnig humanist tussen Vlaamse Leeuw en Internationale*, in een vroegere uitgave van De Souvereinen door N. Van Campenhout (red.), *Omtrent 3 Lokerse socialisten (Prosper van Cotthem, Hubert Van de Vijver, Henri Van de Voorde)*, Lokeren, 1993 pp. 76-107.

[Lode Wils]