

## [SIGNALEMENT]

Peter Theunynck, *Karel Van de Woestijne. Biografie*, Antwerpen, Meulenhoff-Manteau, 2010, 540 pp., ISBN 9789085420552

Karel Van de Woestijne is een van de meest invloedrijke Vlaamse dichters. Niet alleen op poëticaal vlak, maar ook ideologisch bevindt hij zich tussen Guido Gezelle en Paul van Ostaïjen in. Na jaren van voorbereiding publiceerde Peter Theunynck eind 2010 een kloeke biografie van Van de Woestijne, waaruit het beeld van een dubbelzinnige en neurasthenieke geest naar voren komt. Via de beschrijving van het leven van de dichter wordt ook een deel van de geschiedenis van de Vlaamse beweging belicht. Met name de periode van de Eerste Wereldoorlog biedt een interessant inkijkje in de beleevingswereld van een gematigde flamingant in Brussel ten tijde van deze politiek zeer explosieve periode. Deze biografie brengt veel informatie aan over de censuur tijdens de oorlog. Daarbij krijgt vooral de figuur van Rudolf Alexander Schröder, persensor en liefhebber van de Vlaamse letteren, gestalte in dit boek. Bovendien laat Theunynck zien dat Van de Woestijnes verhouding tot het activisme veel complexer is dan tot nu toe werd aangenomen.

[Matthijs de Ridder]