

[SIGNALEMENT]

Louis Vos & Idesbald Goddeeris, *Een geschiedenis van Polen. De strijd van de witte adelaar*, Leuven-Den Haag, Acco, 2011, 3de herw. uitg., 402 pp., ill., ISBN 9789033480669

Het betreft hier de derde, volledig herwerkte uitgave van het boek dat voor het eerst werd gepubliceerd in 2000. De auteurs brengen in negen hoofdstukken de geschiedenis van Polen van de middeleeuwen tot 2010 – één der laatst besproken gebeurtenissen is het vliegtuigongeval waarbij de president en tientallen hoogwaardigheidsbekleders het leven lieten. Daarbij beperken ze zich niet tot het traditionele overzicht van vorsten, oorlogen en grenswijzigingen, al valt hiermee alleen al een boek te vullen. De economische en culturele evolutie van het land krijgt behoorlijk wat aandacht. De auteurs gaan voorts uitgebreid in op de sociale constellatie van het land, vooral ook omdat die van groot belang is geweest voor de politieke evolutie. Op verschillende vlakken, zoals het opstellen van een grondwet en het oprichten van een ministerie van Onderwijs is Polen op wereldvlak behoorlijk baanbrekend geweest. Door de belangrijke rol van het land, op het kruispunt tussen enerzijds Scandinavië en Zuid-Europa en anderzijds West-Europa en Rusland, komt niet alleen de geschiedenis van het huidige Polen aan bod. De territoriale evolutie, van grootmacht in de 15de en 16de eeuw, tot de opdelingen en opstanden van de 18de, 19de en 20ste eeuw, brengt mee

dat de auteurs geregeld uitstapjes moeten maken naar de ruimere context van de Europese geschiedenis. Het boek beschrijft dus tegelijkertijd een belangrijk stuk van het verleden van Duitsland, Litouwen en Oekraïne. Geregeld duiken ook vorsten en andere vooraanstaande personen op die een rol gespeeld hebben in de geschiedenis van de Nederlanden of anderszins banden hadden met onze streken.

[Frank Seberechts]
