

[SIGNALEMENT]

Paul Magnette, *Grandeur et misère de l'idée nationale. Entretiens avec Jean Sloover*, Liège, Luc Pire, 2011, 116 pp., ISBN 9782875420091

Als toenmalig federaal minister voor Klimaat en Energie en boegbeeld van de PS kreeg Paul Magnette veel aandacht in de media bij het verschijnen van dit boek. Vooral vanwege het tijdstip, de communautaire onderhandelingen met de N-VA, en een aantal opgemerkte uitspraken. Het nationalisme was geen schandelijke ziekte, maar een respectabele ideologie, afhankelijk van de wijze waarop ze werd ingevuld. Het socialisme moest bijgevolg niet proberen het nationalistische gedachtegoed te vernietigen, maar wel een einde maken aan het monopolie erop. Dat sluit aan bij auteurs die spreken over 'nationalismen', zelfs teruggaand op de brochure van Hendrik De Man uit 1931, hoewel de auteur daaraan niet refereert. In dit boek geeft Magnette blijk van grote kennis inzake de theorievorming over nationalisme. Als hij dat toepast op de Belgische geschiedenis, gaat het echter om een erg selectieve lezing. De bibliografie steunt overigens bijna uitsluitend op Franstalige publicaties, hoewel het om een goed Nederlandssprekende politicoloog gaat. Niettemin is ook deze invulling interessant omdat het zicht geeft op een Franstalig mentaal denkkader. In het voorwoord noemt Johan Vande Lanotte het Waalse regionalisme voorzichtig "*een beetje de zachtere, Franstalige, links geïnspireerde variant van het nationalisme*". Daarmee is het probleem gesteld van de definities, waarop ik hier niet verder inga. Het boek kreeg geen Nederlandse vertaling, maar is wel online raadpleegbaar onder de titel: *Heil en onheil van het nationalistische gedachtegoed* (geautoriseerde vertaling).

[Harry Van Velthoven]