

[SIGNALEMENT]

Paul Morren, *Henri Pirenne. Historiograaf (1862-1935)*, Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2011, 133 pp., ISBN 9789044126754

*“Het verhaal dat hierna volgt, is bedoeld als een eerbetoon aan Henri Pirenne.”* 75 jaar na diens dood, schetst ererijksinspecteur Geschiedenis Morren het leven van Pirenne, en presenteert met veel lofbetuigingen en nog meer herhalingen de drie grote thema’s waarmee die roem verwierf. Dat waren: de geschiedenis van België, de oorsprong en de invloed van de middeleeuwse steden, en het ontstaan van een West-Europese beschaving los van de Byzantijnse.

Ik had gehoopt dat de auteur een eigen, hedendaagse confrontatie zou aangaan met Pirennes visie op de groei van een Belgische natie, maar vergiste me. Het meest waardevolle in dit boek vind ik de ruim 50 bladzijden met uittreksels uit het werk van de grote historicus.

[Lode Wils]

---