

[SIGNALEMENT]

Brigitte Raskin, *De taalgrens of wat de Belgen zowel verbindt als verdeelt*, Leuven, Davidsfonds, 2012, 329 pp., ISBN 9789058267405

Tien hoofdstukken wijdt de auteur aan deze thematiek: van 'Frankisch erfgoed (500v.Chr.-500n.Chr.)' tot 'Het pact der Belgen (1965-2000)', de laatste vijf hoofdstukken vanaf 1830. In feite biedt het boek veel meer dan de titel suggereert. Aan bod komen zowel de buitengrens als intern de regionale taalgrens en de sociale taalgrens, in onderlinge wisselwerking. Bovendien wordt dit in de laatste hoofdstukken in de veel ruimere context van de Belgische geschiedenis geplaatst. Het is zeer vlot geschreven, met verfrissende invalshoeken, een speels woordgebruik, verduidelijkende voorbeelden en geïllustreerd met vele kaarten. Een aantal aspecten wordt er uitgelicht en apart toegelicht. Een belangrijke aanwinst, zeker ook wegens de heldere wijze waarop de taalwetgeving en de staatshervormingen worden ontleed. Het is dan ook vervelend om voor de periode rond 1900 nogmaals te moeten lezen over het anti-Vlaamse socialisme en een quasi irrelevant Vlaamsgezind liberalisme, in contrast met een zegevierende Vlaamsgezinde christendemocratie. Men moet er zich voor hoeden de complexiteit te herleiden tot slogans.

[Harry Van Velthoven]