

## [SIGNALEMENT]

Luc Devoldere, *Tegen de kruideniers. Over talen, Europa en geheugen*, Antwerpen, De Bezige Bij, 2014, 335 pp., ISBN 9789085426165.

Luc Devoldere is essayist, publicist en hoofdredacteur van de triptiek *Ons Erfdeel-Septentrion-The Low Countries*. Hij is cultureel Groot-Nederlander én cultureel Europeaan en verzamelt in deze bundel een reeks van inhoudelijk en stilistisch voortreffelijkverwoorde ervaringen en reflecties, (be)spiegelingen en (be)schouwingen omtrent feiten, personen en (met contemplatie omgeven) *lieux de mémoire*.

Al die thema's worden ingebed in de Europese publieke en intellectuele ruimte: enerzijds 'personages' zoals Aristoteles, Louis-Paul Boon, Hugo Claus, Ignatius Van Loyola, Jean Jaurès, Maurice Maeterlinck, Josph Roth, Benedictus de Spinoza, Tacitus, Tjil Uilenspiegel, Joris Van Severen (en Rachel Baes), Emile Verhaeren, Liliane Wouters en anderzijds plekken zoals Parijs, Pompeï, Rome, de Vlaamse slagvelden van de Eerste Wereldoorlog, Venetië enz.

In die willekeurig samengestelde Europese kosmos van personages, feiten en sites, schetst Devoldere – vaak met een milde ironie – enkele politieke en culturele pijnpunten van zijn Vlaamse habitat. De thema's liggen in die habitat trouwens zo voor het grijpen: de discussie omtrent de identiteit, de armworsteling met de taal, de mislukte poging om *“een volledig Vlaams verleden in een eentalige Franse staat te blijven uitdragen”* (p. 67), het *“België [dat] faalde als imagined community”* (p. 67) en de creatie van een nieuwe belgitude vanwege *“Nogal wat Vlaamse intellectuelen en kunstenaars [die] wantrouwig staan tegenover een autonoom wordend Vlaanderen, dat zij als bekrompen en cultureel armer [dan de Belgische natie] beschouwen.”* (p. 15)

Mutatis mutandis, roept het discours van Luc Devoldere onwillekeurig de gedachte op aan Vlaamse en Europese Beweging, het algemeen bekende essay van August Vermeylen uit 1900. Samengevat: als Vlamingen kunnen wij onze persoonlijkheid ontwikkelen binnen de algemeen-Europese beschaving.

Men zal Devoldere alleszins niet kunnen verwijten daar niet actief toe bij te dragen.

[Frans-Jos Verdoodt]