

Sytze van der Veen, *Groot-Nederland & Groot-Colombia 1815-1830, De droom van Willem I*, Hilversum, Uitgeverij Verloren, 2015, 272 pp., ill., ISBN 978908704545

In een zwierig geschreven en prachtig vormgegeven boek, behandelt Sytze van der Veen een ogenschijnlijk vergezocht onderwerp, de relaties tussen twee nieuw samengestelde staten die een kortstondig bestaan kenden om allebei in 1830 uit elkaar te vallen, het Verenigd Koninkrijk



der Nederlanden en Groot-Colombia, een unie van het huidige Panama, Colombia, Venezuela en Ecuador onder leiding van de revolutionair Simon Bolivar. Dat chronologische toeval verantwoordt nog geen boek over hun onderlinge betrekkingen, het feit dat Groot-Colombia een rol van betekenis speelde in de geopolitieke plannen en handelspolitiek van Willem I wel. Veroordeeld als hij was door de grootmachten tot de rol van tweederangsmogendheid op het Europese continent, probeerde hij zich in Latijns-Amerika dat in opstand kwam tegen de Spaanse kroon, op het voorplan te dringen. Met de ingedommelde kolonie Curaçao als springplank moest Groot-Colombia uitgroeien tot een nieuw afzetgebied voor de Nederlandse handel en moest een 'Willemsvaart' de Atlantische met de Stille Oceaan verbinden. Voor het lezerspubliek van WT is het vooral interessant dat Willems grote plannen in de West gericht waren op de versterking van het amalgaan tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, door de synergie tussen de Zuidelijke industrie en Noordelijke handel in de hand te werken.

Van der Veen stelt dat Willems assertieve politiek in Groot-Colombia uiteindelijk paradoxaal genoeg bijdroeg tot de scheiding van Noord en Zuid: Willems lonken naar de Zuid-Amerikaanse republieken had de Heilige Alliantie mee ondermijnd, wat het geringe animo om 1830 in België te interveniëren mee zou verklaren. Terwijl Willem voor zijn Verenigde Koninkrijk een rol wereldwijd weggelegd had gezien, plooide Klein-Nederland na 1830 definitief terug op de Oost.

[ANTOON VRINTS]