

SIGNALEMENT

Antoon Dieusaert, Luc Dieusaert
& Paul Dieusaert, *Robrecht Mortier*,
Averbode, Uitgeverij Averbode, 2014,
280 pp., ill.

De broers-Dieusaert behandelen in dit boekwerk het leven van hun grootoom Robrecht Mortier (1875-1958), jezuïet en aalmoezenier tijdens de Eerste Wereldoorlog en oprichter van de IJzerstichting, een uitgesproken katholieke organisatie die een alternatief wilde bieden voor



de (te Vlaams-nationalistisch geachte) Heldenhulde-beweging. Ofschoon het hier een familiegeschiedenis betreft, is het document niet onbelangrijk voor de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Het corrigeert immers een paar relevante aspecten in het lemma in de *Nieuwe Vlaamse Encyclopedie van de Vlaamse Beweging* en vult het tegelijk ook aan, én wat de relatie tussen de aalmoezenier en Kardinaal Mercier betreft én wat de geschiedenis van de IJzerstichting betreft.

[FRANS-JOS VERDOODT]