

## WATEROVERLAST

Water'overlast' is niet het woord dat ons te binnen schoot toen we vrijdag 1 december tegen de middag de bibliotheek binnenstapten. Wij koesteren boeken en vinden dat een ramp bij het zicht op oude banden opgezwollen van het water.

Veel water liep er toen niet meer van de muur en het drupte nog slechts traag van de houten plafondbalken. Het eerste wat je dan toch maar begint te doen is de boeken van de natte planken halen. Daarna de vloer opdweilen. Met z'n drieën zijn we daarop begonnen om elke bladzijde van ieder boek droog te deppen. Vervolgens werden ze rechtopgezet als doorweekte vogels die hun veren laten drogen in de zon. Pas als dat achter de rug was, dachten we aan foto's. Bewijsmateriaal om de wateroverlast en het verlies van 144 boeken te documenteren. We hebben ze toegevoegd aan die van de nog zwaardere wateroverlast op vrijdag 13 januari 2017.

78



*Nog wat nadruppelend. De verwrongen en doorweekte binnenkant van het bibliotheekrek.*



*Boeken die hun natte 'vleugels' laten drogen.*