

LEDERUITSNIJDERIJ EN RIJTUIGMAKERIJ ROBERT ROSSEAU: EEN LAATSTE GETUIGE TUSSEN 'T PAS, GENT, 1991

Adrien Brysse, Luc Devriese

Samenvatting

Een in 1991 gemaakte fotoreportage brengt een wereldje in beeld dat nu totaal verdwenen is: de lederuitsnijderij Rosseau in het Gentse stadscentrum die allerhande artikelen leverde voor paarden en rijtuigen. De zaak bezat een ongewoon winkelinterieur met talloze voorraadbakken en –bakjes voor de meest diverse onderdelen en benodigdheden. We zien ook geïllustreerd hoe de zaakvoerder gedeeltelijk overschakelde naar de verkoop van benodigdheden voor autoreparatie.

24

Zoals in deze aflevering van *Van Mensen en Dingen* uitvoerig geïllustreerd staat, draaide ook in de stad tot aan Wereldoorlog II een omvangrijke en diverse wereld omheen het paard, het paard als nuttig trekdier en als kostbaar statussymbool. Na de oorlog verdween dat alles vrij abrupt. Rijtuigmakers, alias carrossiers, ooit fabrikanten van karossen, schakelden over naar het uitrusten en comfortabel maken van auto's, beletteren van bedrijfsvoertuigen en evenzeer of nog veel meer naar het oplappen van beschadigde exemplaren. Zadelmakers en 'garnierders', plaatsten en bekleedden zetels, brachten binnenbekleding aan en herstelden beschadigingen.

Sommigen onder hen schakelden wel over naar de verkoop van benodigdheden voor auto's, maar bleven hun oude 'paardencliënteel' aanhouden en gingen ook jonge amateur- en sportruiters bedienen. Een uniek voorbeeld daarvan in Gent was de firma Robert Rosseau in Tussen 't Pas, die begin jaren 1990 haar deuren sloot. Een trouwe klant (F.O. Ödberg), zoon van een vriend van de laatste uitbater, kreeg in 1991 de gelegenheid een fotoreportage te maken van de inboedel toen in uitverkoop, maar met nog vrijwel intacte en toch wel heel bijzondere winkelmeubilering.

De zaak aan Tussen 't Pas (oudere naam Rodetorenstraat) kon bogen op een lange traditie binnen eenzelfde familie. Volgens de *Wegwijzers*

van Gent schakelde D. Rosseau er in 1887 van handel in 'witgoed' over naar lederuitsnijderij. Dat bleef zo tot 1946 toen de firma als actief in de rijtuigbouw - carrosserie in de handelsgids opgenomen werd. In 1972 werden, nog steeds volgens dezelfde bron, auto onderdelen verkocht, al viel daarvan in de winkelinrichting niet zoveel van te merken. Benodigdheden voor paarden bleven de sfeer bepalen.

In *Ghentsche Tydinghen* jaargang 33 (2004, nr. 1; p. 41 –45) werd een heel persoonlijke getuigenis daarvan opgenomen samen met een drietal foto's. Dit themanummer van VMD biedt ons de gelegenheid deze aan te vullen.

Met bijzondere dank aan Frank Ödberg



Afb. 1. Foto uit 1991 van de onno 2016 nog onverondert gebleven voorgevel In Tussen 't Pos.



Afb. 2. In het gezandstraalde vensteropschrift kan men lezen dat in de zaak wel degelijk de overgang gemaakt werd naar de 'moderne tijd'. De Franstalige versie stond te lezen op het andere venster.



Afb. 3. Een centraal opengewerkte ruimte geeft een indrukwekkend uitzicht aan de al bij al toch kleine winkel.



Afb. 4. Slechts enkele van de vele voorraadbakken.



Afb. 5. Ook een trapleuning werd ingepalmd om er kettingen aan te hangen. Links een kast met sparen.



Afb. 6. Een haspel om menkoorden, 'lijnen', probleemloos op en af te winden.



Afb. 7. Metalen 'chassis' van paardenzadels. Deze werden uit de fabriek aangeleverd in verschillende vormen en formaten. De zadelmaker kon deze bekleden en omtoveren tot comfortabele zitjes.



*Afb. 8. De auto is in 1991 alomtegenwoordig. Ook de blutsen en de krassen, groot en klein.
Een goeie voorraad van een bekend product om die zaken op te lappen.*

Firma Robert Rosseau

Tussen't Pas, 15

9000 GENT

**Benodigheden voor zadelmakerij,
autocarrosserie en garnieren**

Tel. 25.82.09 (Inter 091) - P.C.R. 000-0007517-48

B.T.W. 588.318.559

H.R. 14337