

BRIEVEN ALS BRONMATERIAAL:

EEN BELGISCHE SOLDAAT SCHRIJFT NAAR ZIJN FAMILIE

André Van Butsele

De jongeman André Van Butsele schreef in de jaren na de Tweede Wereldoorlog naar zijn ouders en zijn zusje in het kleine stadje Ronse. Zijn brieven zijn optimistisch en concentreren zich rond het dagelijks leven. Hij was gestationeerd in Leuven.

Brief 1

Plaats: Leuven

Datum: na '45

Beste Ouders en Ginette,

Ik ben hier in Leuven Maandagavond goed aangekomen. Alles is nog steeds opperbest en de dagen vliegen voorbij zoodat het niet lang zal duren dat wij weer thuis zullen zijn. Gisteren hebben wij onze eerste les gekregen over de mitraillette die wij moesten uiteennemen en weer ineensteken. Morgen gaan wij naar de (?) het oefenplein naar Everlee, maar wij zullen moeten schieten met oorlogspatronen op de schietschijven.

Vandaag ben ik van korvée geweest en misschien overmorgen van (?) zoodat ik Zaterdag misschien wel zal naar huis komen. Anders blijft het leven hier zijn gewone gang gaan zodat ik niet veel nieuws te vertellen heb.

In afwachting van U allen goed gezond thuis terug te zien Zaterdag stuur ik U nog mijn allerbeste groeten.

Soldaat André

Brief 2

Plaats: s.l.

Datum: donderdagavond 29 juli 1948

Beste Mama, Papa en Ginette,

Eerst en vooral moet ik U zeggen dat ik waarschijnlijk Zaterdag niet zal kunnen komen, want hij conterbevel hebben wij vernomen dat wij Zaterdag namiddag onderricht zullen krijgen van doctoren. Maar dat is niets zulle! Wij kunnen nog toch een weekje bij wachten hé. Met mij gaat het nog altijd prachtig en terwijl ik schrijf ontvang ik juist Uw brief. Ook Ginette moet ik bedanken; schrijf maar dikwijls zusje, want gij zult er mee leren.

Het eten was vandaag ook nog heel goed. Den middag was er princessen uitstekende soep, aardappelen en veel vlees. Van de warmte hebben wij niet veel last want wij lopen hier in toillen kostuum. Ik moet nu eindigen beste ouders en zuster want ik moet nog een grote plaat uitteken en schilderen met al de graden en insignes van de officieren. Dus wens ik u allen een goede gezondheid en tot weldra.

Vele kussen van André.

Brief 3

Plaats: s.l.

Datum. Maandagavond 26 (juli?) 1948

Beste Ouders en Ginette,

Heden morgen zijn wij heel goed in Leuven aangekomen en om 11 uur waren wij in de kazerne. Wij zijn ook reeds van den eerste dag van piket geweest: patatten kassen en de schotels wassen. Morgen krijgen wij ons uniform en Zaterdag zullen wij hoogstwaarschijnlijk naar huis mogen komen. Het eten is zeer goed: aardappelen in vleesch gekookt en met rode kool dus mijne kap! Ik ga nu sluiten met U nog een goede dag te zeggen van hier uit de cantine, waar een glas bier maar 3 fr. kost en war er ook een biljart is. Dus dag mama, dag papa, dag Ginette en tot later.

Soldaat André

Brief 4

Plaats: s.l.

Datum: woensdagavond 28 juli 1948

Beste Moeder, Vader en Ginette

U hebt misschien mijn eerste briefje gekregen van Maandag. Ik kon het niet groter maken daar U misschien wel begrijpt dat wij het hier de eerste dag heel druk gehad hebben. Na het invullen der papieren moesten wij reeds patatten jassen. Dat is hoegenaamd niet tegengevallen, want dit ging gepaard met lustig praten en het zingen van een lied. Heel veel was er ook niet te doen van deze worden geschild met de machine en wij hadden alleenlijk maar de ogen uit te steken. Na het eten 's middags gaan wij naar de cantine: daar speelt de radio en kunnen er biljarden of met de kaart spelen. Gisteren avond waren wij aan het whisten en van den eersten deel is er een solo-slim uitgekomen, zoodat wij reeds met onze naam in de gazet zullen staan. Gij ziet dus dat wij het hier heel goed stellen. Ook het eten is heel goed. Vandaag hebben wij heel goede bouillon gekregen met vlees er in. Onze soupé van gisteren bestond uit brood, patatten en corned-boeuf met daarna een volle teljoor macaroni. Dus opperbest. Gisteren hebben wij de visiet van den dokter gepasseerd en daarna hebben wij onze inspuitingen gekregen. Ik persoonlijk heb er niets van geweten maar er waren er die flauw vielen van het zien alleen. In de namiddag hebben wij onze uitrusting gekregen, zodat ik reeds als volle soldaat deze regels neerschrijf. 's Avonds blijven wij tot negen uur in de cantine, daarna gaan wij naar de koer een weinig babbelen en om kwart voor 9 gaan wij naar boven waar er een Antwerpenaar is die mondmuziek heeft. Zoals U wel kunt denken trek ik er ook eentje door en zo om de beurten spelen wij terwijl er een andere is die met vork en lepel op zij gamel de batterie speelt. Om half 11 moet het licht uit en dan is het natuurlijk gedaan.

Dus, zoals U gelezen hebt, heb ik het hier helemaal niet slecht. U moet op mij niet pijnzen, want ik heb hier niets te kort en wij amuseren ons hier heel goed. Ik ga nu sluiten Pa, Ma en Ginette met U het beste te wensen: Als U mij wilt schrijven; mijn adres staat op de omslag en let wel op geen zegel plakken alleen M.D. schrijven op de rechter bovenhoek.

Nu nog voor allen een dikke kus uit Leuven van Uw soldaat Van Butsele André.