

REACTIES VAN LEZERS

De heer Ludo Collin reageert op 28 december 2005 op een artikel van de inmiddels overleden auteur, de heer W.L. Braeckman.

Waarde redactie,

Met belangstelling las ik in 'Van Mensen en Dingen', Jg 2005 af.1 3 het artikel van W.L. Braeckman, *De beklede devotieprenten uit het Penitentenklooster op Sint-Pieters bij Gent*. Ik heb dat graag gelezen. De auteur verwijst naar het klooster van de Penitenten bij Sint-Jacobs en meer bepaald naar de kruisbeeld van de Zwarte God dat daar vereerd werd. Hij signaleert dat dit kruis nu bewaard wordt in het Sint-Elisabethbegijnhof te Gent.

Graag wil ik er op wijzen dat dit kruisbeeld sinds 1797 een onderkomen vond in de Sint-Godelievekapel van het begijnhof O.-L.-Vrouw ter Hoyen in de Lange Violettestraat te Gent en niet in het Sint-Elisabethbegijnhof te Gent zoals de auteur vermeldt. In het Sint-Elisabethbegijnhof was er een ander mirakuleus kruisbeeld het 'Mattekenskruis' dat sinds de verhuis van de begijnen van Sint-Elisabethbegijnhof naar Sint-Amandsberg in 1870 een onderkomen vond in het Groothuis van dat begijnhof. Over dat kruisbeeld 'De Zwarte God' van de Penitenten bij Sint-Jacobs schreef ik een artikel in Oostvlaamse Zanten, Jg LXV, 1990, nr. 3, p. 161-177.

Met vriendelijke groeten,