

BELUIK AAN DE PIETER DE KEYSERESTRAAT (DE VROEGERE MORTIERSTRAAT) EN DE DOORNSTEEG

De voorgeschiedenis van dit in essentie nog bestaande beluikje wordt geschetst in de tekst van het hoofdartikel ('Wat er nog van rest'). Hoewel het beluik volledig onbewoonbaar verklaard werd op 8 januari 1936, bleken er nog bij het WIARUG onderzoek van 1975 nog twee beluikhuisjes in gebruik.

Foto 1. De hoek van de Mortierstraat en de Doornsteeg gefotografeerd in de richting van het Jules De Vigneplein, met het hoekhuis (toen nr. 38, heden nr. 2) en er naast nr. 40. De toegangsdeur tot het beluik is de derde deur vanaf de hoek, net achter de man op het trottoir. De neogotische Mariakapel hangt aan de zijgevel van nr. 38.

Foto 2. De binnenplaats van het beluik met links van huis nr. 42, het toegangspoortje naar de Mortierstraat.

Foto 3. De binnenkoer met uitzicht op het beluikhuisje nr. 48. Aan de muur met de veegborstels er aanhangend: een primitief duivenhokje.

(zie ook pagina 30)

Roger Moreau, Luc Devriese



1

2

3