

abando



Zeebrugge: Cokesfabriek



Tertre: Cokesfabriek



Aalst: Breigoedfabriek Du Parc



Henk van Rensbergen

TEKST: Henk van Rensbergen
FOTOGRAFIE: Henk van Rensbergen

andaag staan de tempels van de industriële revolutie leeg en in de weg. Ze zijn een litteken in het landschap, een olievlek op het water. In de fabriek is het nu doodstil, maar aan wie goed luistert vertelt de stilte haar verhaal. Een verhaal van glorie en verval, van uitbuiting, welvaart en troosteloosheid. Maar ook van kleine ruzies en grote liefdes, verraad en vriendschap.

Henk van Rensbergen is ex-Sabena piloot en vliegt nu voor een Nederlandse maatschappij.

Al meer dan 15 jaar maakt hij foto's van leegstaande gebouwen, op zoek naar het mysterie en de schoonheid van het verval. Zijn werk is ondertussen uitgegroeid tot een unieke verzameling foto's van verlaten sites.

Gedocumenteerde sites zijn onder andere : cokesfabrieken, steenkoolwasserijen en steenkoolmijnen, hoogovens, textiel fabrieken, een raffinaderij, silo's, een elektriciteitscentrale, een ammoniakfabriek en allerhande ateliers.

Voorname lijk in België, maar ook in het buitenland. Veel van deze gebouwen bestaan vandaag niet meer...

Zijn website www.abandoned-places.com trekt dagelijks meer dan 600 bezoekers en is een referentie onder "urban explorers", industrie-archeologen en fotografen overal ter wereld.

Tijdens de tentoonstelling "Abandoned Places" brengt een esthetisch overzicht van verlaten industriële gebouwen. De reeks zal bestaan uit buiten- en binnenzichten, detailfoto's die de sfeer oproepen en de schoonheid van deze gebouwen tonen. □



ned places

31 maart - 20 mei 2007



Anderlues: Cokesfabriek